



Inleiding

Beste vrijwilligers,

Onderaan vinden jullie de vrijwilligersniewsbrief van mei.

We starten deze nieuwsbrief met fantastisch nieuws: vanaf dinsdag 2 juni openen we opnieuw de deuren van infokantoor 'Het Landhuis' en infopunt 'Glazen Huis'! Deze twee locaties zullen voorlopig enkel tijdens weekdays geopend zijn. Op zaterdag, zon- en feestdagen blijven we nog even gesloten.

Tot slot delen we graag de toepasselijke spreuk van de Perzische dichter Sa'di:
"Bitter is het geduld, maar haar vruchten zijn zoet."

Nog even volhouden, er zijn betere tijden op komst! 😊

Tot snel!

Karin, Eline en het voltallige directiecomité

Corona-nieuwtjes

Heropening Toerisme Klein-Brabant

Ons infokantoor 'Het Landhuis' en infopunt 'Glazen Huis' openen vanaf dinsdag 2 juni opnieuw de deuren! Het Landhuis zal voorlopig enkel openen op maandag, woensdag en vrijdag en het Glazen Huis op dinsdag en donderdag. Tijdens het weekend en op feestdagen blijven we nog even toe.



Varen per veer

Feest! De veren in Klein-Brabant varen opnieuw voor recreatieve doeleinden volgens de **normale dienstregeling**. Wil je meevaren? Dan moet je een aantal regels opvolgen: Een mondkapje is verplicht voor iedereen boven de 12 jaar en uiteraard moet je ook de nodige afstand bewaren.



In de kijker



Les Voyages d'Emile

Het Emile Verhaeren Museum in Sint-Amands is sinds donderdag 21 mei opnieuw open voor individuele bezoekers!

Ga zeker eens langs om de tentoonstelling 'Les Voyages d'Emile' met het fotografisch werk van Philip Boël te ontdekken! Deze expo is **verlengd tot en met zondag 6 september**.

Meer info via: www.emileverhaeren.be

Hiep, hiep, hiep...HOERA!



Deze vrijwilligers mochten in mei felicitaties ontvangen voor hun verjaardag. We wensen jullie nogmaals van harte proficiat en hopen dat jullie een fijne dag hebben beleefd!

28 mei: **Benny Winckelmans**

29 mei: **Gerda Sallaets**

30 mei: **Didier Aerts**

Onze helpende handen

Elke editie zetten we een vrijwilliger in de kijker. Zo kunnen jullie elkaar beter leren kennen. Vrijwilliger Marc Vervoort, onze reporter van dienst, ging figuurlijk op pad en stelde **Lut Vermeiren** enkele vragen.

Ontdek het volledige interview in bijlage!



Klein-Brabant, wat een topstreek!



Het **voormalig gemeentehuis van Ruisbroek** is een neoclassicistisch gebouw uit het begin van de 19de eeuw en een pareltje van burgerlijke architectuur met opvallende rondboogarcaden! Tot 2009 vond je er Museum De Bres, opgericht door de gelijknamige vzw die de herinnering aan de overstroming levendig wil houden.

Bijlage: Onze helpende handen



Wie is Lut?

Geboren in 1961 in Bornem
Gehuwd met Erik van Huisstede
Woont in Branst (Bornem)

Werkt als verantwoordelijke shipping department bij Steelforce, een handelaar in staalproducten. Lut organiseert dus alle verschepingen.

Hallo Lut, jij bent in Klein-Brabant geboren. Heb je er altijd gewoond?

Ik ben opgegroeid in Lippelo en heb daarna met Erik een paar jaar in Sint-Niklaas gewoond. Vervolgens hebben we eerst een huisje gehuurd in de Eikenlaan in Bornem. We hebben het Bornemse grondgebied nadien nooit meer verlaten: we kochten een stukje bouwgrond in de Kraeyhoevelaan in Branst, waar we tot vandaag nog altijd wonen.

Waarmee breng je graag je vrije tijd door, buiten je activiteiten bij TKBS?

Naast mijn vrijwilligerswerk bij TKBS ben ik heel actief bezig met de organisatie van de Dodentocht als vrijwilliger bij de cel intern. In de loop van het jaar is dit een eerder rustige bezigheid, maar vanaf mei/juni wordt het drukker binnen onze cel. Veel tijd gaat dan vooral naar het beantwoorden van e-mails en andere administratieve taken.

Op onze planning staat ook elk jaar een verre reis en zo hebben we ondertussen al een beetje van de wereld gezien. Zuid-Afrika is absoluut onze favoriete bestemming.

Hoe en wanneer ben je als vrijwilliger bij TKBS terechtgekomen?

Ik ben nu twee jaar actief bij TKBS. Mijn man Erik assisteerde bij het opstarten van de website. Toen er vervolgens een oproep kwam voor nieuwe vrijwilligers, voornamelijk om het kantoor tijdens de weekends te bemannen, heb ik mij kandidaat gesteld.

Wat doe je als vrijwilliger bij TKBS?

Ik houd permanentie in het Landhuis op zaterdag of zondag.

Wat vind jij aangenaam en aantrekkelijk aan je taak als vrijwilliger bij TKBS?

Ik ben ambassadeur van mijn streek. Het is plezant om leuke wandelingen of fietstochten aan te bieden aan de bezoekers. Zelf beseffen we het misschien niet altijd, maar het is aangenaam vertoeven in deze mooie, natuurrijke regio.

Wat zijn voor jou de mooiste plekjes in Klein-Brabant? Wat zijn onze troeven om de bezoeker en toerist aan te trekken?

Oh, er zijn zoveel mooie plekjes. Te veel om op te noemen. We stappen hier in Branst de deur uit en botsen meteen op een paar pareltjes: wandelen op de dijk langs de mooie Scheldebochten en de stiltewandeling in Weert zijn er twee. Als rasechte Lippelonaar vind ik Lippelobos ook een mooie wandellocatie, een locatie waar eigenlijk weinig over te vinden is.

Een belangrijke troef om leuke en gezellige plekjes in Klein-Brabant aan te prijzen, is vooral de website. Dit is vandaag de dag het eerste medium dat iedereen raadpleegt.

En hoe zie jij het toerisme in onze streek evolueren in de toekomst?

Ik zie zeker een positieve evolutie en vooral in het post-corona tijdperk. Hopelijk gaat iedereen meer plekjes in zijn eigen land ontdekken. En wij hebben legio aan zo'n plekjes 😊

Heb je één of meerdere favoriete plekjes in Vlaanderen of België om naartoe te reizen?

Ik heb niet meteen favoriete plekjes in Vlaanderen. Maar af en toe eens een Vlaams provinciestadje bezoeken met een culinaire afsluiter, dat is wel leuk. Ook wandelen in de Westhoek of de Vlaamse Ardennen is genieten. We bekijken thuis vaak wandelingen en plannen veel uitstappen, maar omdat we allebei nog fulltime werken, is tijdgebrek één van de redenen dat we niet genoeg van Vlaanderen kunnen genieten.

En heb je ook een favoriete reisbestemming in het buitenland?

Dat is een makkelijke 😊. Zoals eerder al aangehaald, blijft Zuid-Afrika onze favoriet. Zo'n groot land dat zoveel te bieden heeft. Genieten van de natuur en het zoeken naar wilde dieren, daar word ik op één of andere manier helemaal 'zen' van. En omdat ik een redelijk stresserende job heb, is dit nog altijd een fijne plaats om tot rust te komen.

Maar de wereld heeft nog andere mooie plaatsen te bieden. Het Arctisch gebied heeft ook een speciale aantrekkingskracht op mij, met de schoonheid van het licht en vooral de stilte.

Hoe heeft de huidige gezondheidscrisis invloed op jou en hoe zie jij de toekomst in?

De eerste weken van deze crisis voelden aan als oorlogstijd, ook al heb ik geen ervaring met oorlogen. Maar als je de Meir in Antwerpen volledig leeg ziet, amper of geen verkeer tegenkomt op weg naar je werk, dan geeft dat een moeilijk te plaatsen gevoel.

Ik mis de sociale contacten maar we zullen voorlopig moeten leren leven met het 'nieuwe normaal'. Ik probeer zo positief mogelijk naar de toekomst te kijken en hopelijk komt er snel een vaccin. En liefst van al zouden we een reset willen doen van het jaar 2020.

Om te eindigen: heb je nog een laatste boodschap voor je collega's?

Een tof initiatief, die interviews! 😊 Zo leren alle collega's mekaar een beetje beter kennen.

Bedankt voor de babbel, Lut!