



Inleiding

Beste vrijwilligers,

Onderaan vinden jullie de tweede nieuwsbrief voor alle vrijwilligers van TKBS.

Dat we momenteel in onzekere tijden leven, hoeven we jullie niet te vertellen. De impact van de coronacrisis op de toeristische sector en de gevolgen voor de vakantiemakers die er hun inkomsten uithalen, onder meer onze vzw, zijn heftig.

Ons kantoor is momenteel gesloten, maar achter de schermen werken we natuurlijk verder om onze partners te ondersteunen en onze vzw doorheen de crisis te loodsen. We promoten onze streek meer dan ooit via Facebook: musea zijn dan wel dicht, wandelen en fietsen doen we als nooit tevoren.

We wensen jullie allemaal het allerbeste toe en hopen jullie binnenkort snel weer te zien.

Verzorg jullie goed en houd jullie taai!

Karin, Eline en het voltallige directiecomité

Corona-nieuwtjes

Sluiting wegens Corona

Naar aanleiding van het coronavirus, zijn infokantoor 'Het Landhuis' en onze infopunten 'Het Glazen huis' en 'Fort Liezele' **gesloten tot en met zondag 19 april**. Vanaf maandag 20 april zullen we, als alles goed gaat, opnieuw de deuren openen en ons toeristisch seizoen inzetten.



Annulering/verplaatsing events 2020

Deze events vinden **niet plaats**

- Opening toeristisch seizoen TKBS - 01/05
- Palingfestival – 30/05, 31/05, 01/06
- Boekenmarkt Sint-Amands - 31/05
- Vis en Folklore dagen – 27/06, 28/06

Deze events worden **verplaatst**

- Passiespel 2.0 2.0: nieuwe data volgen
- Duvel on Tour: van 01/05 naar 27/09



In de kijker



Een Hart voor HoReCa

De impact van de coronacrisis op de toeristische sector is enorm.

Om de horecazaken in Klein-Brabant een hart onder de riem te steken, **promoten we elke zaak die afhaalmaaltijden aanbiedt** of aan huis levert op onze website.

Heb je geen zin om te koken en wil je graag je steentje bijdragen? Surf dan als de bliksem naar: toerismekleinbrabant.be/een-hart-voor-horeca

Hiep, hiep, hiep...HOERA!



Deze vrijwilligers mochten in februari en maart felicitaties ontvangen voor hun verjaardag. Van harte proficiat!

8 februari: **Marcel Triest**

21 februari: **Eline Van Reeth**

27 maart: **Fons De Strooper**

29 maart: **Marc Vervoort**

Vrijwilliger in de kijker

Elke editie zetten we een vrijwilliger in de kijker. Zo kunnen jullie elkaar beter leren kennen. Vrijwilliger Marc Vervoort, onze reporter van dienst, ging op pad (figuurlijk dan in deze coronatijd 😊) en stelde vrijwilliger Erik Verheyen een aantal vragen.

Ontdek het volledige interview in bijlage!



Tot slot



Karin en Eline werken voorlopig van thuis uit tot het coronagevaar geweken is. Een kopje thee, verse bloemen, zicht op de natuur...we maken het extra gezellig! 😊

Hebben jullie nood aan een babbel in deze eenzame tijd? Je kan ons altijd bellen of mailen, dan drinken we een virtuele kop thee of koffie!

Bijlage: Vrijwilliger in de kijker



Wie is Erik Verheyen?

Geboren op 19 januari 1954 te Weert
Gehuwd met Marie-Louise
Vader van Katleen (1981) en Tomas (1984)
Opa van Lukas (2009) en Sen (2019)
Wonende in de deelgemeente Sint-Amands van de spiksplinternieuwe gemeente Puurs-Sint-Amands

Gepensioneerd. In een vroeger leven werkzaam bij Kredietbank, na fusie KBC, als bediende

Dag Erik. We mogen zeggen dat je een echte Klein-Brabander bent. Leg eens uit!

Ik ben geboren in een huizeke aan de voet van de Scheldedijk in het liefelijke Weert. Het besef hoe mooi onze streek is, deed mij al vroeg besluiten: Klein-Brabant blijf ik altijd trouw. Na mijn huwelijk, waar ik beloofd heb de vrouw te volgen, zijn we na een paar jaartjes Branst terechtgekomen in Sint-Amands. We vestigden ons naast de ouderlijke woning van mijn vrouw. Toch wel, al zeg ik het zelf, in een uithoek van Klein-Brabant, op de grens met Buggenhout.

Wat doe je zoal om je dagen te vullen, buiten je activiteiten bij TKBS?

Veel wandelen en fietsen en ook reisjes organiseren voor vrienden. Zoals elke grootouder staan we graag de kinderen en kleinkinderen bij en zorgen we regelmatig voor naschoolse opvang. Uiteraard is er ook altijd werk genoeg om huis en tuin in orde te houden.

Hoe ben je bij TKBS verzeild geraakt?

Oei, dat is precies al een eeuwigheid geleden. Op 18 december 1992 ben ik toegetreden tot het bestuur van wat toen 'Gewestelijke VVV Klein-Brabant-Scheldeland' heette. Ik kwam in vervanging van de streekvermaarde en beste bakker, wijlen Remi Delforge. In de vergadering van 23 juni 1995 ben ik dan als secretaris van de VVV benoemd.

Je bent ook lid van de Raad van Bestuur en het Directiecomité van TKBS? Wat is jouw functie daar en wat houdt dit juist in?

In het directiecomité zorgen wij voor het dagelijkse bestuur en voeren wij het beleid uit onder toezicht van de Raad van Bestuur. Zoals gezegd ben ik secretaris van de vzw. Dankzij het doorgedreven professionalisme en de deskundigheid van onze toeristische coördinator en medewerkster is deze functie minder omvattend geworden. Nu zorg ik er vooral voor dat alle officiële plichtplegingen correct verlopen, o.a. vergaderingen, publicaties in het staatsblad,...

Wat doe je verder nog als vrijwilliger bij TKBS?

Ik beman vooral mee het infokantoor en de infopunten. Daarnaast sta ik regelmatig met andere vrijwilligers op een beursstand, niet alleen op plaatselijke evenementen maar ook op reisbeurzen (zoals de beurs van Hamont-Achel of van Toerisme Oost-Vlaanderen). Voor het digitale tijdperk waren wij ook nog aanwezig op beurzen in Hasselt, Roeselare, Antwerpen, Brussel, Gent, Genk,...te veel om op te noemen. Als fietspeter bij TPA (*Toerisme Provincie Antwerpen*) doe ik ook drie keer per jaar de controle van alle bordjes van het fietsnetwerk in Klein-Brabant. En zo ben ik ook nog vrijwilliger bij Toerisme Oost-Vlaanderen.

Waarom moeten toeristen Klein-Brabant bezoeken? Wat zijn volgens jou onze troeven?

Onze eigenheid vooral. Het rijke aanbod en de grote variatie op een relatief klein gebied. Ook het kleinschalige en feit dat wij dicht bij de toerist staan. En niet te vergeten: de rust. Ook belangrijk is de gedrevenheid van onze ondernemers en inwoners, die fier zijn op hun streek en die dat graag willen delen met zowel toeristen als niet-inwoners.

En hoe zie jij het toerisme in onze mooie streek evolueren in de toekomst?

Door projecten als Schelde Sterk Merk, waar men onder meer Kasteel de Marnix de Sainte-Aldegonde toeristisch wil ontsluiten. Maar ook minder grote initiatieven door horeca, organisatoren van evenementen, zal het aantal toeristen en bezoekers doen toenemen. Om dit alles in goede banen te leiden, zal er verdere professionalisering nodig zijn en volgen. Dat we onze eigenheid en gemoedelijkheid hierbij niet verliezen is dan ook een grote uitdaging. En dat we misschien na de coronacrisis terug wat meer toerist in eigen streek worden, is een wens.

We beleven momenteel onzekere tijden? Hoe beleef jij de huidige gezondheidscrisis en hoe kijk jij er tegen aan?

Je zegt het: onzeker! Wat brengt de toekomst? Uiteraard voel ik mij rot omdat het sociale leven in ons bruisend Klein-Brabant stilvalt. Ik denk ook aan de vele horeca-uitbaters en ondernemers die een financiële domper te verwerken krijgen. En dan zijn er nog de inwoners die persoonlijk getroffen worden. Ben ik blij dat we in Bornem een uitstekend ziekenhuis hebben! Om het 'in je kot blijven' af en toe eens te onderbreken, doen we een wandeling of een fietstochtje van thuis uit. Zo zijn we een klein beetje 'toerist in eigen streek'.

Om te eindigen: heb je nog een boodschap of tips voor je collega-vrijwilligers?

Beleef onze streek: fiets, wandel, doe een terrasje, bezoek onze musea en beleef onze evenementen. Behandel elke toerist en inwoner alsof hij of zij je beste vriend of vriendin is. Zo primeert meteen het gemoedelijke. Tot slot wil ik zeggen dat ik heel blij ben dat ik met zo'n toffe groep vrijwilligers mag samenwerken: allemaal mensen die hun passie voor onze streek uitstralen!

Bedankt, Erik. Tot binnenkort - als we terug uit ons kot mogen - en hou je gezond!