



Inleiding

Beste vrijwilligers,

Onderaan vinden jullie de nieuwsbrief van april voor alle TKBS-vrijwilligers.

We hadden het graag anders gezien, maar helaas moeten we de deuren van ons infokantoor en onze twee infopunten nog eventjes gesloten houden. Uiteraard blijven we verder werken achter de schermen, kunnen bezoekers ons bereiken per mail en telefoon en mogen jullie ons altijd contacteren voor een babbel 😊

Hebben jullie een nieuwtje, weetje of verhaal dat jullie graag willen delen met jullie collega-vrijwilligers, geef gerust een seintje. Dan nemen we het op in de volgende editie van de nieuwsbrief.

Verzorg jullie goed en tot snel!

Karin, Eline en het voltallige directiecomité

Corona-nieuwtjes

Sluiting wegens Corona

Naar aanleiding van het coronavirus, zijn infokantoor 'Het Landhuis' en onze infopunten 'Glazen huis' en 'Fort Liezele' **voor onbepaalde tijd gesloten**.

We wachten de richtlijnen van de overheid i.v.m. corona af en volgen alles uiteraard nauwgezet op.



Annulering/verplaatsing events 2020

Deze events vinden **niet plaats**

- Aspergedorp - 08/05, 09/05, 10/05
- Fietsdodentocht - 02/08
- Dodentocht - 14/08
- Hoogtij - 21/06

Deze events zijn **verplaatst** (nieuwe data)

- Passiespel - 17/09, 18/09, 19/09, 20/09
- Passiespel - 24/09, 25/09, 26/09, 27/09



In de kijker



Nieuwe brochure 'Lekker eten en drinken'

Onze brochure 'Lekker eten en drinken' is klaar! Net zoals de vorige jaren vinden jullie er alle horecazaken en streekproducenten in terug die lid zijn van onze vzw. Naast de facebookposts, zetten we op die manier onze partners in de kijker!

De herdruk is voorlopig uitgesteld, maar jullie kunnen de nieuwe versie **online lezen**: toerismekleinbrabant.be/brochure-lekker-eten-drinken-logeren-en-genieten/

Hiep, hiep, hiep...HOERA!



Deze vrijwilligers mochten in april felicitaties ontvangen voor hun verjaardag. Van harte proficiat, hopelijk hebben jullie genoten! Het is er alvast eentje om niet snel te vergeten 😊

24 april: **Ivan Devriendt**

28 april: **Rob Asselberg**

Onze helpende handen

Elke editie zetten we een vrijwilliger in de kijker. Zo kunnen jullie elkaar beter leren kennen. Vrijwilliger Marc Vervoort, onze reporter van dienst, ging figuurlijk op pad en stelde **Jan Van den Eynde en Joke Kerremans**, man en vrouw, enkele vragen.

Ontdek het volledige interview in bijlage!



Klein-Brabant, wat een topstreek!



Den Dam is één van de oudste en meest pittoreske straatjes van Sint-Amands. De naam verwijst naar de oude Scheldedijk die aangelegd werd om de laaggelegen huizen te beschermen tegen het wassende Scheldewater.

De straat was heel vroeger gekend voor haar mandenmakerij en zag uit op drassige meersen. Nu is het er fijn wandelen!

Bijlage: Vrijwilliger in de kijker



Wie zijn Jan en Joke?

Jan werd geboren in 1951 in Wilrijk, Joke in 1953 in Bornem.

Zij zijn de ouders van Katrien en Isabel en opa en oma van Lennert en Niclas.

Jan was in een vorig leven bediende bij autoconstructeur Mazda, Joke verkoopster van kleding en binnenhuisinrichting. Nu zijn ze beiden op rust. Joke zegt hierover zelf 'dat ze haar derde jeugd beleeft' 😊

Dag Joke en Jan. Jullie wonen al heel lang in Klein-Brabant. Hebben jullie hier altijd gewoond?

Jan: Neen, ik werd geboren in Wilrijk en woonde tot mijn huwelijk met Joke in 1973 in Reet.

Joke: Ik heb wel altijd in Bornem gewoond tot november 2008. Geboren en getogen dus. Toen zijn wij verhuisd naar Sint-Amands. Daar genieten wij nu van het zicht op de Schelde. En dat verveelt nog steeds niet.

Hoe beleven jullie de huidige coronacrisis en hoe kijken jullie er tegen aan?

Jan: Voor ons is heel deze toestand wel extra speciaal. Toen alles losbarstte, waren wij in Spanje en moesten wij ons verblijf noodgedwongen verlengen. We zitten hier nu nog steeds in volledige lockdown. Wandelen zit er niet in: enkel om naar de supermarkt te rijden, mag ik de baan op.

Joke: We hopen spoedig terug te keren, als het toegelaten en veilig is. Ondertussen kondigt men toch al een kleine versoepeling aan van de lockdown. Dan kunnen wij misschien toch al eens terug gaan wandelen.

Wat doen jullie in normale omstandigheden zoal om jullie dagen te vullen, buiten de activiteiten bij TKBS?

Jan: Wij houden van lezen, wandelen en fietsen. Sinds enkele jaren speel ik ook golf om fit te blijven.

Hoe zijn jullie bij TKBS verzeild geraakt?

Joke: Ik ben er destijds ingerold via Betty, die toen onthaalbediende was in het kantoor in Bornem. Ik kwam haar soms vervangen, als ze een vergadering had bijvoorbeeld.

Jan: Toen wij verhuisd zijn van Bornem naar Sint-Amands, hebben wij ons dan geëngageerd om mee het infopunt in het Veerhuis open te houden tijdens het weekend. Dat was ook een goede manier om ons te integreren in onze nieuwe gemeente.

Wat doen jullie vooral als vrijwilliger bij TKBS?

Jan: Wij bemannen geregeld het infopunt 'Glazen Huis' op de Kaai, meestal samen.

Wat vinden jullie hier zo leuk aan?

Joke: De toeristen en bezoekers vertellen en informeren over onze mooie streek, geeft ons veel voldoening.

Is de nieuwe locatie op de kaai in het glazen huis voor jullie een verbetering?

Jan: Zeker! Het is een toplocatie en zeker een meerwaarde voor onze gemeente en heel Klein-Brabant. En het is er ook voor de vrijwilligers veel aangenamer dan in de kelder van het Veerhuis.

Joke: We zien ook aan het stijgend aantal bezoekers dat deze locatie een voltreffer is.

Wat is volgens jullie de meerwaarde van de samenwerking tussen de twee gemeenten van Klein-Brabant voor het toerisme en de bezoeker?

Jan: Door de grotere regio is dit veel attractiever voor de toerist en bezoeker. We hebben op die manier meer te bieden en meer middelen om professioneel te werken.

Waarom moeten toeristen Klein-Brabant bezoeken? Wat zijn volgens jullie onze troeven?

Jan: We kunnen een gevarieerd aanbod voorstellen: een fiets- en wandelparadijs, musea, water en natuur. Verder een ruim aanbod aan horecazaken en streekproducten.

Joke: En vanaf onze kaai kunnen de toeristen genieten van de mooiste bocht in de Schelde.

En hoe zien jullie het toerisme in onze mooie streek evolueren in de toekomst?

Jan: Er is zeker nog ruimte voor expansie. Voor onze gemeente denk ik dan vooral aan de heraanleg van de Kaai en omgeving. Dat zal, naast de aangename wandelruimte, ook meer mogelijkheden bieden voor leuke terrasjes en de organisatie van evenementen. En verder hebben we ook nog het Fort van Liezele natuurlijk, dat in volle ontwikkeling is.

Joke: En door de huidige crisis kunnen we in de toekomst misschien meer binnenlandse toeristen ontvangen, die het niet direct zien zitten om naar het buitenland te trekken.

Om te eindigen: hebben jullie nog een boodschap voor jullie collega-vrijwilligers?

Jan: Doe jullie vrijwilligerstaak uit passie, want we wonen in een supermooie streek!

Joke: En daar sluit ik mij graag bij aan!